

JeugdBoeken

Uitgeverij de Banier

catalogus 2010-2011

Extra:

**een leuke poster voor
jongens en meisjes!**

*Boordevol nieuwe boeken,
verhalen, puzzels en nog veel meer!*



Kijk
eens!

Maak deze striptekening af... en win een boek!



Iemand heeft met een gummetje de wolkjes in deze striptekening uitgegumd. Wat zeggen Bob en Anne tegen elkaar? Jij mag het verzinnen! De origineelste inzendingen worden beloond met een leuke prijs!

P.s. ook op p. 48 staat een leuke wedstrijdpuuzel.

WAT MOET JE DOEN:

1. Maak deze striptekening af, knip 'm uit en stuur 'm in. Vermeld daarbij je naam, leeftijd en adres.
2. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen meedoen. Ben je 4 of 5 jaar? Maak dan de puzzel op p. 16 en stuur 'm in.
3. De oplossing moet voor 1 januari 2011 ingestuurd zijn. Je mag dit per post doen (De Banier Wedstrijdpuzzel – postbus 308 – 7300 AH APELDOORN of per mail: info@debanier.nl).
4. De uitslag wordt bekendgemaakt op onze website www.debanier.nl.

1e prijs: Kies drie nieuwe boeken van De Banier

2e prijs: Kies twee nieuwe boeken van De Banier

3e prijs: Kies één nieuw boek van De Banier



Hoi!



Ken je ons nog? We hoeven ons eigenlijk niet meer voor te stellen, want veel jongens en meisjes uit Nederland weten allang wie wij zijn. Maar voor de nieuwe lezers vertellen we het toch nog een keer: wij zijn Bob en Anne, en we weten álles van de jeugdboeken van Uitgeverij De Banier.

We hebben weer ons best gedaan en alle boeken gelezen. In deze catalogus vertellen we je al een klein beetje waar ze over gaan. Zo kun je alvast bedenken welke boeken jij graag voor je verjaardag of voor het kerstfeest zou willen hebben.

Het thema van de christelijke kinderboekenmaand is KIJK ES! Het gaat over verbeelding in christelijke kinderboeken. Een leuk thema, want in kinderboeken is niet alleen veel te lezen, maar ook veel te ZIEN. Stel je voor dat er in een boek helemaal geen plaatjes zouden staan, of dat de voorkant van het boek helemaal wit is? Dat zou saai zijn! Dan wist je ook niet hoe Lisa eruitziet, of Tekko, of Rob van Lifeliner 2, of ...

Gelukkig is er in deze catalogus veel te bekijken, maar dat zul je vanzelf wel ZIEN!

Laat je verrassen, enneh ... vergeet natuurlijk niet om de wedstrijdpuzzel te maken en in te sturen.

Veel kijk- en leesplezier!

GROETJES Bob en Anne

**Ps. Nieuwsgierig naar een bepaald boek?
Van een groot aantal titels is het eerste
hoofdstuk te lezen op www.debanier.nl.**



INHOUD

Prentenboeken	4-9
Voorleesboeken	10-11
Boeken vanaf 4 jaar	14-17
Boeken vanaf 6 jaar	18-19
Boeken vanaf 8 jaar	20-27
Boeken vanaf 10 jaar	28-43
Boeken vanaf 12 jaar	46-49
Stripboeken	50-52
Klassiekers	53
Bijbelse (dag)boeken	54-59

Puzzels	2,16
Interview met Linda Bikker	9
Verhaal voor jonge kinderen	12
Interview met Marjanne Hendriksen	23
Verhaal voor oudere kinderen	38
Kijkplaat	44
Info nieuwe Leeslat	60
AVI-lijst	61
Inhoudsopgave	62

COLOFON

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Uitgeverij de Banier

Laan van Westenenk 12
Postbus 308
7300 AH APELDOORN
Telefoon (055) 5390650
Fax (055) 5390699

E-mail:

info@debanier.nl

Internet:

www.debanier.nl

Redactie:

Froukje ten Hove

Illustraties:

Roelof Wijtsma

Vormgeving:

Janneke Paalman



Tekst:
Jolanda en
Noreen Dijkmeijer
Illustraties:
Willeke Brouwer

Kleine Samuel

Hanna huilt. Ze heeft verdriet omdat ze geen kinderen heeft. Ze gaat naar het huis van God en vraagt om een kindje.

Eli zegt: 'God geeft jou wat je hebt gevraagd.'

Een jaar later krijgt Hanna een kindje: Samuël.

Op een dag brengt Hanna de kleine Samuël naar de tabernakel. Dat heeft ze beloofd.

God zorgt voor Samuël. Hij wordt een knecht van God.

Kleine Samuël is het eerste deel in de peuterserie 'Verhalen voor jou'. In deze serie worden bekende Bijbelverhalen verteld voor de jongste kinderen.

Kartonboekje, geheel in kleur
Vanaf 2 jaar
16 pagina's, € 7,90
ISBN 978 90 336 09442
Verschijnt: september 2010



JOLANDA EN NOREEN DIJKMEIJER:

'Bijbelverhalen voorlezen aan peuters is soms best lastig. Toch is het belangrijk dat kinderen al op heel jonge leeftijd kennismaken met de Bijbel en met de leefwereld van toen. Daarom hebben we het boekje 'Kleine Samuël' geschreven.'

SERIE BIJBELSE BOUWSTENEN

VANAF 2 JAAR

2^e
druk

DEEL 1



Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema

1, 2 tel je mee?

In het begin maakte God de hemel en de aarde, de zon, de maan, de sterren in de lucht, de bloemen, de bomen, de vissen in het water, de vogels, de herten, de lammetjes in de wei.

Toen maakte God het mooiste ...
Hij schiep jou en mij.
Kijk en tel je mee?

DEEL 2



Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema

De dierenkaravaan

Ik heet Sam. Ik ben op reis
met papa en met mama
en met alle mensen die ik ken.
We reizen dwars door de woestijn.
Onze dieren zijn erbij, een hele karavaan.
Wil je ze zien?

DEEL 3



Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema

Ruben en de regenboog

'Mama,' vraagt Ruben, 'welke kleuren heeft de regenboog?'
'Dat zal ik je laten zien', zegt mama.
'Ga maar met mij mee!'

DEEL 4



Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema

Het verdwaalde schaap

Tobias heeft honderd schapen, maar op een dag is hij er eentje kwijt. Het schaap is verdwaald. Tobias gaat op zoek. Zit het schaap achter de stal of voor het muurtje? Help jij mee zoeken?

Kartonboekje, geheel in kleur
Vanaf 2 jaar
24 pagina's • € 7,50

ISBN deel 1: 978 90 336 28719
ISBN deel 2: 978 90 336 28948
ISBN deel 3: 978 90 336 29181
ISBN deel 4: 978 90 336 29815

Nieuw!

PRENTENBOEKEN

VANAF 3 JAAR



Gebonden, geheel in kleur
36 pagina's, € 9,95
ISBN 978 90 336 08643

Susie Poole

Thuis bij mama Lucy

Mama Lucy wil graag een grote familie hebben met kleine en grote kinderen. Ze wil van hen houden, voor hen zorgen en hen goede dingen leren. Mama Lucy heeft een groot hart. Maar mama Lucy heeft ook een groot probleem. Een gezin begint altijd met een papa en een mama – maar ik ben maar alleen! denkt ze.

Daarom bidt ze ... En ze wacht ...

Dan krijgt mama Lucy een idee: Waarom ga ik niet zorgen voor weeskinderen – baby's die geen vader en moeder hebben?

Susie Poole woont in Engeland en is een bekende illustrator en auteur van kinderboeken. Haar boeken met prachtige, kleurrijke illustraties zijn in veel talen vertaald.



Gebonden, geheel in kleur
24 pagina's, € 11,95
ISBN 978 90 336 0941 1
Verschijnt: september 2010

Ada Schouten-Verrips

Een jurk voor Judy

prentenboek over de doop

Er hangt een lange, witte jurk aan de kast.

'Wat is dat?' vraagt Mark.

'Dat is een doopjurk', zegt mama. 'Zondag wordt Judy gedoopt.'

Kinderen horen bij de gemeente. Maar niet alles wat ze in de kerk meemaken, is meteen duidelijk voor hen. In dit boek wordt verteld wat er bij de doop gebeurt en wordt de betekenis daarvan uitgelegd. De auteur sluit aan bij de belevingswereld van peuters en kleuters.

De frisse kleurenillustraties zullen er zeker toe bijdragen dat kinderen dit boek graag lezen.

Nieuw!



ADA SCHOUTEN-VERRIPS:

'Ga jij al mee naar de kerk? Meestal wordt er alleen gepreekt. Dat vind je misschien best moeilijk. Maar soms is er ook iets te zien. Bijvoorbeeld als er een baby gedoopt wordt. Kijk maar goed en ... vraag of papa of mama dit boek voorleest!'

PRENTENBOEKEN

VANAF 3 JAAR



*Een origineel
prentenboek voor
alle leeftijden.*

Gebonden, geheel in kleur
32 pagina's, € 11,95
ISBN 978 90 336 09251
Verschijnt: september 2010

Christine Stam & Jet van der Horst

Joost en de DX-70

Joost heeft een fiets gevonden. Een rode, met drie wielen en een bakje achterop. De fiets is een beetje stoffig. In de schuur poetst Joost hem wat op met een oude lap. 'Hij is klaar, pap.'

'Je nummerbord nog, vent', zegt papa en hij komt sloom overeind uit zijn hangmat. Hij kleurt een klein bordje geel. DX-70 schrijft hij erop. 'Dit is jouw nummer. Vanaf nu is het jouw fiets.'

Joost gaat op pad met zijn nieuwe fiets. De DX-70 is een bijzondere fiets. Hij brengt Joost van de zomer naar de herfst, naar de winter, en via de lente weer terug. Als Joost eindelijk thuis komt, ligt mama in haar ligstoel en staat papa met zijn voeten in het zwembadje. Ze weten niet dat Joost zo'n lange reis heeft gemaakt. Of toch wel?



CHRISTINE STAM:

'Heb je het in de zomer soms ook zo heet dat je handen helemaal plakkerig zijn? En heb je ook zo'n zin in een ijsje? Ga dan met Joost mee op reis. Je mag in het bakje van de DX-70 zitten. Joost zal je wel vertellen wat hij allemaal ziet: 'Ach... een slapende egel. En kijk es: sneeuwkllokjes!'

Nieuw!

PRENTENBOEKEN

VANAF 3 JAAR



Gebonden, geheel in kleur
24 pagina's, € 12,90
ISBN: 978 90 336 08681
Verschijnt: september 2010

Linda Bikker

Dag worm!

Jort speelt in de tuin. Hij ziet een beestje. 'Dag worm', zegt hij. 'Wil je met mij spelen?'

Hij pakt worm op en zet hem in zijn trein. Daarna mag worm op de schommel.

Maar wat is dat? Worm is weg!

Linda Bikker maakte de vrolijke illustraties en schreef de tekst op rijm. Een prentenboek vol kijk- en voorleesplezier voor peuters en kleuters.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is ...



LINDA BIKKER:

'Houd jij ook zo van krioelende beestjes? Mijn kinderen in ieder geval wel. Een poosje geleden had Jurgen een worm gevonden. 'Die neem ik mee naar school', zei hij en hij stopte het dier in zijn broekzak. 'Niet doen!' riep ik. 'Die worm hoort in de grond!'

In dit prentenboek vindt Jort ook een worm en ... het loopt maar nét goed af met die arme worm.'

Schrijver én tekenaar tegelijk

Hoe ontdekte dat u tekenaar wilde worden?

Dat begon al toen ik klein was. Ik deed vaak mee met kleurwedstrijden. Daar won ik vaak wat mee, omdat ik er veel tijd aan besteedde.

Het was al heel lang van mij een wens om een prentenboek te maken, dat uitgegeven zou worden. In mijn vrije tijd heb ik daaraan gewerkt, zodat het echt iets leuks zou worden. Toen het af was, heb ik het naar een uitgever gestuurd. Zo is mijn eerste boek *Tes wil niet naar de kapper* uitgegeven.

Wat vindt u leuker om te doen, tekenen of schrijven?

Tekenen! Ook al vind ik schrijven ook heel leuk om te doen. Het handige van schrijven is dat je het overal kunt doen, ook tussendoor. Het leuke van tekenen is dat je echt iets zichtbaars in je handen hebt als het af is.

Welke voorwerpen of personen tekent u graag?

Dieren vind ik erg leuk om te tekenen. Maar eigenlijk vind ik bijna alles wel leuk om te tekenen. Technische tekeningen liggen mij niet zo.

Hoe omschrijft u uw eigen stijl?

Vrolijk, kleurrijk, zwierig, speels.

Met welke materialen tekent u?

Met acrylverf. De lijn om de figuurtjes en dingen heen teken ik met Oost-Indische inkt.

Op welk moment van de dag tekent u het liefst?

Ik teken het liefst de hele dag, maar dat komt er niet van. 's Avonds, als de kinderen op bed liggen, kan ik me helemaal uitleven.

U bent getrouwd en hebt drie kinderen. Wat vinden zij ervan dat hun moeder tekent?

Dat vinden ze erg leuk. Ze waren trots toen ik vorig jaar bij hun in de klas erover kwam vertellen.

Een worm!



Naam: Linda Bikker

Leeftijd: 31

Woont in: Gouda

Hobby's: leuke dingen met mijn kinderen doen, tekenen, schilderen, skeeleren

Nieuw!

SERIE TIM EN TES

VANAF 3 JAAR



DEEL 3

LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	A	P

Vanaf 6 jaar

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

Gebonden

Tekst en illustraties: Linda Bikker

32 pagina's, € 8,95

ISBN deel 1: 978 90 336 06946

ISBN deel 2: 978 90 336 06953

ISBN deel 3: 978 90 336 09275

Deel 3 verschijnt: september 2010



DEEL 1

Tes wil niet naar de kapper

Tes wil graag heel lang haar. Daarom mag het nooit meer geknipt worden. Als mama roept dat ze naar de kapper moet, rent Tes weg.



DEEL 2

Tim wil niet naar de tandarts

Tim houdt van snoepen. Daarom wil hij niet naar de tandarts. Stel je voor dat de tandarts gaatjes vindt ...

Linda Bikker

Tim wil niet naar de dokter

Tim fietst stoer met zijn handen los. Maar hij ziet het gat in de weg niet. Hij valt met zijn hoofd op een steen. Mama wil met hem naar de dokter, maar Tim rent weg. Hij is bang dat de dokter hem een prik zal geven. Onderweg komt hij allerlei dieren en mensen tegen. Die vertellen Tim waarom hij beter toch naar de dokter kan gaan.

Dit is het derde deel in de serie over de tweeling Tes & Tim. De grappige teksten en frisse kleurenillustraties van Linda Bikker maken deze boekjes heel geschikt om voor te lezen aan jonge kinderen. Ook kinderen die net kunnen lezen zullen veel plezier beleven aan deze serie.



LINDA BIKKER:

'Ben jij weleens van je fiets gevallen? Ik wel. Deze winter zelfs wel drie keer, toen het zo glad was. Maar gelukkig liep het goed af. Tim valt ook van zijn fiets, maar hij heeft meer pech. Hij moet naar de dokter en dat vindt hij niet leuk ...'

VOORLEESBOEKEN

VANAF 3 JAAR



Jeannette Donkersteeg

Silas en Harm naar het Zwarte Woud

De gans van de buurman zit op haar eieren. Silas gaat een kijkje nemen, maar hij schrikt. Hij rent weg met het ei in zijn hand. Maar wat gebeurt er dan? Er komt een klein gansje uit het ei. 'Wiwiwiwiwi', doet het gansje. Het beestje denkt dat Silas zijn mama is. Het loopt de hele dag achter Silas aan! Silas noemt het gansje Harm. Samen gaan ze overal naartoe. Harm mag zelfs mee op vakantie naar het Zwarte Woud.

Vijfentwintig voorleesverhalen, voorzien van prachtige kleurenillustraties en een leuke zoekopdracht voor peuters en kleuters.

Gebonden, geheel in kleur
60 pagina's, € 9,95
ISBN 978 90 336 06960



Ada Schouten-Verrips

Postbode Niek

Ting-ting! Daar komt de postbode aan! Niek wil ook graag postbode worden. Mama zegt dat hij dan eerst naar school moet, maar dat duurt nog zo lang! Gelukkig wordt hij een goede vriend van postbode Elsa. Hij mag haar zelfs helpen brieven bezorgen! Niek maakt ook mooie kaarten en brengt ze rond in de buurt. Maar waarom gooit zijn buurmeisje Evi de kaart in de prullenbak? En waarom komt er op een dag een andere postbode? Hoe het allemaal goed komt, lees je in dit gezellige verhaal.

Gebonden
80 pagina's, € 8,95
ISBN 978 90 336 08964
Verschijnt: september 2010



ADA SCHOUTEN - VERRIPS:

'De brievenbus kleppert! Gauw kijken! Is er ook een brief voor jou bij? Een van onze kinderen sloot vriendschap met de postbode. Dat is pas leuk! Wil je weten hoe het ging? Papa of mama lezen je vast graag dit boekje voor!'

Net echt!

JEANNETTE DONKERSTEEG



'Lars loopt naar het raam', leest mam. Jessie en Tos zitten naast haar, allebei op een stoelleuning. 'Tussen de kier van de gordijnen door tuurde hij de tuin in. Zie je wel! Daar was het weer: er klonk gekraak in struiken! Door het open raam kon hij het duidelijk horen. Lars vergat adem te halen. Achter de donkere takken zag hij een straaltje licht dat bewoog! Wie liep daar midden in de nacht?' Mam slaat het boek dicht. Nee hè! Net nu ze bijna weten wie de dief is, stopt mam met voorlezen! 'Nog éven!' roept Jessie. 'Morgen lees ik verder!' zegt mam. 'Nog één hoofdstuk', smeekt Tos. Mam schudt haar hoofd. 'Nee, nee, ik breng nu Nina naar haar bed. Het is zeven uur geweest.' Jessie kijkt boos. 'En het was juist zo spannend', moppert ze. 't Was net echt!' 'Nou!' zegt Tos, en ze zucht diep.

'Is dit verhaal trouwens echt gebeurd, mam?' 'Tuurlijk', zegt mam. 'In het boek is het echt gebeurd. En in het hoofd van de schrijver is het ook echt gebeurd.' Ze lacht en Tos zucht opnieuw. Flauw, nu weet ze nog niks. Jessie springt op. 'Mogen we nog naar buiten?' vraagt ze.

'Een uurtje', knikt mam. 'Kwart over acht moeten jullie binnen zijn.' 'Wat doen we?' vraagt Tos als mam boven is. 'Naar de boomhut?' stelt Jessie voor. 'Dan spelen we het boek na.' 'Oké, ik ben de dief!' Tos roept Tim, die meteen kwispelend komt aanrennen. Met z'n drieën gaan ze naar het bos.

Bij de boom blijft Tim beneden. Het kistje waarin Jessie en Tos hem altijd omhoog hesen, hangt nog steeds aan een tak. Jammer genoeg mogen ze het niet meer voor hun hond gebruiken. 'Als jullie het touw laten schieten, valt Tim te pletter!' zei mam, toen ze ontdekte dat ze Tim meenamen in de boomhut. 'Je kunt alles in die kist omhoog hijsen, maar géén mensen of dieren!' In de hut kijkt Jessie rond. Ze zoekt in een doos. Ze graait

in een mand en gluurt in een zak. 'Heb jij de dropjes gezien?' vraagt ze. Tos schudt haar hoofd. 'Ik niet. Zullen we gaan spelen? Jij ligt hier te slapen en dan hoor je een geluid, oké?' Jessie pakt de deken. Ze gaat op de ene helft liggen. De andere helft slaat ze om zich heen. 'Laat je Tim hier?' vraagt ze. 'Een dief heeft nooit een hond bij zich.' Tos kijkt sip, maar ze knikt toch. Dan verdwijnt ze langs de touwladder.

Jessie kijkt over de rand van haar deken de hut rond. Waar is dat snoepblik nou? Ze heeft juist zo'n zin in een dropje. De vorige keer stond het hier toch gewoon? Ze staat op en zoekt nog eens. De drop is echt weg. Is er een dief in de hut geweest? Heeft die de drop meegenomen?



Jessie rilt en kruipt maar gauw weer terug in haar zelfgemaakte bed. Ze tuurt naar buiten. Daar ergens in de struiken zit Tos, de dief. Van haar mag ze nu wel komen. Het wordt al een beetje donker in het bos. Tos wacht zeker nog even om het extra spannend te maken. Beweegt daar iets? Er kraakt wel wat in de struiken! Gelukkig ligt Tim rustig onder aan de boom.

Jessie rilt weer. Wat duurt het toch lang. Tos moet nù komen! En wat is het stil! Behalve dat gekraak dan ...

Daar is het weer!

Met een ruk zit ze rechtop.

Gromt Tim? Dat doet hij bijna nooit! Jessie smijt de deken van zich af. Zo snel ze kan, zakt ze langs de touw ladder naar beneden. 'Kom mee, Tim!' roept ze bang. Dan rént ze.

Wég van die enge hut!

Daar klopt iets niet! De drop is verdwenen, het kraakt in de struiken en Tos komt niet terug. Help, daar klinkt wéér geritsel! Nu vlak voor haar! Er vliegt iets uit de struiken en Jessie vliegt er overheen. Met een klap ligt ze op het pad. Ze gilt. Een steek snijdt door haar voet. Het ritselding dat haar liet struikelen, kronkelt tussen haar benen door. Het voelt harig en warm. Jessie gilt opnieuw en het ritselding vliegt terug de strui-



ken in. Het is een poes!

Jessie gaat rechtop zitten en voelt aan haar voet. Ze zit te schudden van de pijn. Tim rent blaffend om haar heen. Die schoen moet uit! Als ze omkijkt, ziet ze Tos aankomen. 'Wat doe je nou?' roept ze. 'Mijn voet!' jammert Jessie. 'Ik hoorde geluiden. En het werd donker. En jij kwam niet.' 'Ik was toch een dief!' zegt Tos kwaad. 'Ik zou toch met mijn zaklamp door de struiken sluipen! En net toen ik bij jou wilde inbreken, rende je weg ...' Dan ziet ze Jessies voet. Bij de enkel zit een reuzenbobbel. Het lijkt wel alsof ze een ei in haar sok heeft gestopt! 'Dat is niet goed', zegt Tos verschrikt. 'Ik haal mam.' 'Nee!' roept Jessie. 'Ik blijf hier niet alleen!' Ze probeert overeind te komen. 'Laat me op je leunen.'

'Het kwam door het verhaal', zegt mam 's avonds laat. 'Ik denk dat het een beetje te spannend was.

Daardoor ging je enge dingen denken.' Jessie ligt op bed. Haar ene voet is helemaal wit, ingepakt door een dokter bij de huisartsenpost. Ze knikt en rilt. 'Het was net echt!' zegt ze. Tos lacht. 'Het wás ook echt', zegt ze. 'Kijk maar naar je voet.'

Mam knikt. 'In je hoofd was het echt. De drop was niet gestolen, die heb ik op je eigen kamer gezien. Je had het blik zelf meege-nomen naar huis. Er zat niets engs in de struiken, dat was gewoon Tos, die voor dief speelde. Toch werd je bang. Dat was wel echt. En toen dook die kat ook nog eens op langs het pad ... Het is fijn als je dingen kunt bedenken. Het is een geschenk van God, Die dit voor ons bedacht heeft. 'Fantasie' heet dat, en het kan echt leuk zijn ... Behalve als we er domme dingen mee doen.' Plagend kijkt mam Jessie aan. Die steekt haar witte voet even onder de deken uit en zwaait ermee naar mam. 'Au!' zegt ze dan.

Nieuw!

KLEUTERSERIE DE VIER SEIZOENEN

VANAF 4 JAAR

Tekst: Jolanda Dijkmeijer • Illustraties: Marijke Duffhaus • Gedichtjes/liedjes: Nelleke Scherpbier

De kleuterserie 'De vier seizoenen' bevat

- voorleesverhalen met veel frisse kleurenillustraties,
- leuke knutselideeën,
- recepten,
- educatieve paginà's,
- liedjes en gedichten.

Een vrolijke serie over twee kleuters die herkenbare dingen meemaken.

Zeer geschikt om te gebruiken in een kleutergroep of in een gezin met jonge kinderen.

Gebonden, geheel in kleur
64 pagina's, € 12,90
ISBN 't Is lente: 978 90 336 08407
ISBN 't Is herfst: 978 90 336 08957
't Is herfst verschijnt in september 2010



Voorlees- en doeboek 't Is herfst

Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de herfst allemaal te beleven is. Lianne fladdert door de kamer. Ze doet de wind na. Oeps! Wat gebeurt er nu? Mama's mooie vaas valt op de grond. Mama is boos. Lianne wil het weer goedmaken. Samen met Luuk en oom Wiebe bedenkt ze een plan om een nieuwe vaas te kunnen kopen. Dat het net herfst is geworden, komt hen daarbij heel goed van pas!



Voorlees- en doeboek 't Is lente

Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de lente allemaal te beleven is. Lianne gaat op zoek naar een vogelnestje. Haar broertje Luuk helpt haar daarbij. Maar dan valt Luuk uit de boom! Gelukkig heeft oom Wiebe een beter idee. Samen gaan ze op zoek naar kikkerdril. Wat is het leuk om de kleine kikkertjes te zien groeien!



JOLANDA DIJKMEIJER:

'Vinden jullie het ook leuk als de seizoenen wisselen? Ik wel! De herfst met zijn prachtige kleuren is mijn lievelingsseizoen.'



SERIE HAN EN HANNEKE

VANAF 4 JAAR



Nieuw!

Geesje Vogelaar-van Mourik De belevenissen van Han en Hanneke

Op een dag ziet Hanneke een verhuishagen in de straat. Wie zou er naast hen komen wonen? In de auto zit een jongetje. Hij heet Han en hij wordt Hannekes vriendje. Samen beleven ze allerlei avonturen.

De serie 'Han en Hanneke' is een leuke serie voorleesboeken, die opnieuw wordt uitgegeven. De boeken zijn ook goed zelf te lezen door kinderen uit groep 3 en 4.

De serie bestaat uit 10 deeltjes. Op dit moment is deel 1 t/m deel 8 verkrijgbaar.

Gebonden

Illustraties: Jaap Kramer

Ca. 100 pagina's, € 7,50



ISBN deel 1:
978 90 336 2927 3
ISBN deel 2:
978 90 336 2928 0
ISBN deel 3:
978 90 336 2929 7
ISBN deel 4:
978 90 336 0673 1
ISBN deel 5:
978 90 336 0674 8
ISBN deel 6:
978 90 336 0675 5
ISBN deel 7:
978 90 336 0676 2
ISBN deel 8:
978 90 336 2589 3

Het verhaal van Mozes



Ga in het voetspoor van Mozes en het volk Israël, op hun tocht van Egypte naar het beloofde land. Met meer dan 70 herplakbare stickers en 5 grote uitvouwplaten.

Geniet
Vanaf 4 jaar • € 6,90
ISBN 978 90 336 0692 2

Het verhaal van Daniël



Volg Daniël en zijn drie vrienden en leer veel over het leven aan het hof van Babel. Met meer dan 60 herplakbare stickers en 5 grote uitvouwplaten.

Geniet
Vanaf 4 jaar • € 6,90
ISBN 978 90 336 0693 9

Zoek de tien verschillen!



Kijk nou eens! Je ziet hier twee omslagen van een kinderboek. Ze lijken precies hetzelfde, maar als je goed kijkt, zul je tien verschillen ontdekken. Kun jij ze allemaal vinden?

WAT MOET JE DOEN:

Omcirkel de verschillen, knip deze pagina uit en stuur de oplossing met je naam, adres en leeftijd naar Uitgeverij De Banier, Postbus 308, 7300 AH Apeldoorn.

Wie weet, win jij een leuk leesboek naar keuze!

(VOOR)LEESBOEKEN

VANAF 4 JAAR



Nu:
€ 3,95
2^e
druk!

Jolanda Dijkmeijer

Kriebels in de klas

Rik heeft kriebels. Er zit zand in zijn haar.
En achter zijn oren. Hij krabt op zijn hoofd. Maar het helpt niet.
Zou hij ...? Nee, dat kan niet. Hij heeft geen briefje.
Bram wel. Kim ook. Maar Rik niet!
Een verhaal voor beginnende lezers over een thema dat veel herkenning oproept.

Vanaf 6 jaar • AVI 3 • 74 pagina's • € 3,95
ISBN 978 90 336 2825 2



Jolanda Dijkmeijer

Koen is op Loes

Koen is op Loes. Maar wat een pech!
Loes is niet op Koen. Loes houdt van stoer. Koen is wel stoer, maar niet zo stoer als Tim. Want Tim heeft een step, een step met een bel. Koen heeft geen step. Koen heeft een plan.
Als het lukt, vindt Loes hem ook vast leuk!

Vanaf 6 jaar • AVI 2 • 71 pagina's • € 6,50
ISBN 978 90 336 2783 5



Ada Schouten-Verrips

De kringloopfiets van Sam

Sam heeft een fiets. Een kleine fiets. Maar Sam is al groot. Hij wil een grote fiets. Gerco heeft er ook één. Helemaal nieuw! Mama heeft een plan. Sam krijgt ook een grote fiets. Samen met papa gaat hij naar de kringloopwinkel. Daar zijn leuke dingen te koop. Maar ... geen fiets. Een grappig verhaal voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar • AVI 3 • 93 pagina's • € 6,25
ISBN 978 90 336 2752 1

Ben jij 4,5 of 6 jaar?
Dan mag je de oplossing insturen!



2^e
druk!

Ada Schouten-Verrips

Een vriendje op wielen

In dit voorleesverhaal gaat Jesse op zoek naar een vriendje om mee te spelen. Met duidelijke, aansprekende illustraties bij ieder hoofdstuk.

Vanaf 4 jaar • 71 pagina's • € 5,95
ISBN 978 90 336 2761 3



3^e
druk!

G.W. van Leeuwen-van Haaften

Jep op de step

Een grappig verhaal over de kleine Jep en de grote, stoere Teun. Voor jongens en meisjes die net kunnen lezen.

Vanaf 6 jaar • AVI 2 • 56 pagina's • € 5,50
ISBN 978 90 336 2757 6

Nieuw!

SERIE IK BEN MIRT

VANAF 6 JAAR

DEEL 1

De serie 'Ik ben Mirt' bestaat uit AVI-boeken voor beginnende lezertjes. Het unieke van deze serie is dat in ieder boek een sociaal-emotioneel thema centraal staat. Achter in het boek staat informatie voor ouders of leerkrachten om het thema bespreekbaar te maken voor kinderen.

Berthe Verheij is huismoeder. Zij was tot voor kort werkzaam in het basisonderwijs. Ze schrijft verhalen voor kleuters in de Gezinsgids en in Kind en Evangelie.



Berthe Verheij

Een nieuw huis voor Mirt

Er staat een bord in de tuin.
'Mirt, kijk eens', zegt mam.
'Op het bord staat:
Ons huis is te koop.
Wij gaan hier weg.
We gaan naar een nieuw huis.
Vind je dat leuk?'

Leer lezen en praten over verhuizen.

DEEL 2



Berthe Verheij

Mirt mag geen melk

Mirt zit op haar stoel in de klas.
Suus gaat rond met een mand.
Elk kind pakt een soes.
Maar Mirt mag geen soes.
Er zit melk in.
Dat is niet leuk!

Leer lezen en praten over allergie.

Gebonden, geheel in kleur
Illustraties: Roel Ottow
32 pagina's, € 7,95
Deel 1: 978 90 336 0810 0
Deel 2: 978 90 336 0897 1

LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P
CLIB	5	5	4	5	4	7	6

Vanaf 6 jaar
Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep



BERTHE VERHEIJ:

'Weet je al wie Mirt is?
Nee?
Dan moet je deze boekjes lezen!
In deel 1 maakt Mirt veel mee.
Eerst is ze er boos om.
Later wordt ze heel blij.'

In deel 2 lees je weer over Mirt.
Mirt krijgt buikpijn van melk.
Help! Melk is niet goed voor elk!
En weet je...
Mirt bestaat écht!'

LAGE AVI BOEKEN

VANAF 6 JAAR



Arja van Velzen

Pluisje gaat op pad

Sofie heeft een konijntje gekregen. Ze neemt Pluisje mee naar haar oma, die in een huis voor oude mensen woont. Als niemand het ziet, springt Pluisje uit haar mandje ...



Gebonden
Illustraties: Irene Goede
72 pagina's, € 8,95
ISBN 978 90 336 07936

LEESNIVEAU

	M	M	M	M	M	M	M	M
AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	A	P
Vanaf 7 jaar								
<small>Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep</small>								



Geesje Vogelaar-van Mourik

Wat zit er in de tas?

Ron en Roos zijn blij als tante Toos komt. Tante Toos is lief en ze heeft een tas ... In die tas zit altijd wat lekkers. Maar al dat lekkers is niet goed voor je tanden. Hoe moet dat nu? Zou tante wat anders hebben voor Ron en Roos?



Gebonden
Illustraties: Marijke Duffhauss
72 pagina's, € 7,95
ISBN 978 90 336 08230

LEESNIVEAU

	M	M	M	M	M	M	M	M
AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	A	P
Vanaf 6 jaar								
<small>Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep</small>								



Geesje signeert

GEESJE VOGELAAR - VAN MOURIK:

'Jullie wilden graag nog een boekje over Ron en Roos. Daarom heb ik dat geschreven. Het is een mooi boekje als je net kunt lezen of ... als je lezen moeilijk vindt.

Tante Toos komt op bezoek en heeft een mooie tas bij zich. Wat zou daar toch in zitten?
Groeten van mij:
Geesje Vogelaar-van Mourik'



Dit zijn de twee eerste deeltjes uit de nieuwe serie 'Freek en Gerdien'. Daarin schrijft Jannie Koetsier-Schokker over twee kinderen van 10 jaar die allebei op een boerderij wonen en dikke vrienden zijn.



Jannie Koetsier-Schokker

Freek en Gerdien DEEL 1

Gerdien en haar buurjongen Freek wonen op een boerderij. Na schooltijd zijn ze vaak bij elkaar te vinden. Op de boerderij is altijd wel wat te beleven. Zo leert Freek zijn pony's voetballen met een skippybal. Ook trekken ze er samen met hun paard en pony op uit om te zwemmen! Er gebeuren ook minder leuke dingen: sommige dieren zijn ziek en moeten naar de dierenarts. De hond van Freek, Max, gaat dood. Gelukkig krijgt Freek na een tijdje een nieuwe hond. Maar veel blijer is Freek met het nieuws dat zijn vader en moeder hem vertellen ...



Jannie Koetsier-Schokker

Freek en Gerdien gaan op jacht DEEL 2

Waar is het konijn van Freek gebleven? Na lang zoeken ontdekken Freek en Gerdien tot hun schrik dat Max, de jachthond, het beestje heeft gegrepen en doodgebeten. Freek vindt het heel erg. Maar een tijdje later nodigt hij Gerdien toch uit om samen met zijn vader mee te gaan op jacht. Gerdien vindt het erg spannend, maar ook heel interessant. Ze zien hazen en fazanten en op de terugweg zelfs een ree. Maar ... is het wel een echte ree?

Gebonden
 Illustraties: Adri Burghout
 Ca. 100 pagina's, € 7,50
 ISBN deel 1: 978 90 336 09176
 Verschijnt: september 2010
 ISBN deel 2: 978 90 336 09183
 Verschijnt: oktober 2010

LEESNIVEAU

AVI	S	4	5	6	7	P
CLIB	3	4	5	6	7	P

Vanaf 8 jaar
Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep



JANNIE KOETSIER - SCHOKKER:

'Toen ik nog op de lagere school zat, had ik een vriendin die op een boerderij woonde. Daar was ik veel, want ik ben dol op dieren. Zoals op paarden, honden, poezen en koeien. Vinden jullie een boerderij ook leuk? Dan kunnen jullie nu smullen van deze nieuwe serie, en lezen wat er bij Freek en Gerdien allemaal echt met de paarden, poes en konijnen is gebeurd.'

PONYSERIE LISA EN SUMMER

VANAF 8 JAAR

Nieuw!



DEEL 3

Suzanne Knegt Spreekbeurt in het gips

Lisa zit sinds een paar weken op rijles bij manege de Hoefslag. Daar ontdekt ze dat Max een spreekbeurt over pony's gaat houden. Ook haar hartsvriendin Merel, die in de groep 6 zit, mag een spreekbeurt houden. Lisa wil ook graag een spreekbeurt houden, over haar pony Summer. Maar dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt!

Gebonden
Illustraties: Kees van Scherpenzeel

Deel 3
100 pagina's, € 7,90
ISBN 978 90 336 0789 9

Deel 1
80 pagina's, € 7,90
ISBN 978 90 336 2936 5
Avi E4 / Clib 4

Deel 2
80 pagina's, € 7,90
ISBN 978 90 336 2953 2
Avi E4 / Clib 4

LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P
CLIB	S	3	4	5	6	7	8

Vanaf 8 jaar
Toegelend door Cito i.s.m. KPC Groep



DEEL 1

Het geheim in de stal

Lisa aait Summer. 'Ken je me nog?' zegt ze. Ze kijkt naar de grote, bruine ogen van Summer. Lieve ogen zijn het. 'Ik ben Lisa en ik ga voor je zorgen.'



DEEL 2

Brand in de stal

Het nichtje van tante Wilma komt op de boerderij logeren. Ze brengt haar pony Storm mee. Lisa en Tamara worden vriendinnen en zorgen goed voor de pony's.



SUZANNE KNEGT:

*'Heb jij wel eens een spreekbeurt gehouden?
Mijn eerste spreekbeurt ging over zeehonden.
Dat is nu nog steeds mijn lievelingsdier!
Ze hebben (net als paarden!) van die lieve ogen.'*



Nieuw!



Marjanne Hendriksen

Het geheim in de grond

Luka woont in Zambia, een land in Afrika. Hij is acht jaar. Dat betekent dat hij naar school mag! Tenminste, als zijn vader en moeder genoeg geld hebben voor een uniform. Omdat de oogst van de maïs tegenvalt, is het nog maar de vraag of dat gaat lukken ...

Vlak naast Luka woont een leuk meisje: Tisa. Ze beleven grote en kleine avonturen. Ze gaan ze sprinkhanen en muizen vangen en zwemmen met de koeien. Ook gaan ze iedere week naar de kinderclub. Daar vertelt de witte juffrouw mooie verhalen uit de Bijbel.

Wat Luka niet weet, is dat zijn vader een flesje in de grond heeft verborgen. Een wit flesje met vloeistof. En dat is heel gevaarlijk spul. Wat wil papa ermee doen?

Wat een
bijzonder
zendingsverhaal!

Gebonden
Illustraties: Jack Staller
ca. 100 pagina's, € 7,95
ISBN: 978 90 336 09268
Verschijnt: september 2010



Naam: Marjanne Hendriksen

Leeftijd: 39

Woont in: Zambia

Hobby's: lezen, wandelen, handwerken en schaatsen (gelukkig mag ik in de winter naar Nederland op verlof!)

Schrijfster in Zambia

Hoelang woont u al in Zambia?

Ik woon nu ruim drie jaar in Zambia.

Wat voor werk doet u in Zambia?

Vooral lesgeven. Ik leer meesters en jufs hoe zij onderwijs kunnen geven. Ook leer ik vrouwen lezen, schrijven, en bijvoorbeeld kleren naaien. En dan is er nog de kinderbijbelclub elke zaterdagmiddag.

Hoe kwam u op het idee om een boek te schrijven over een jongetje in Zambia?

Vorig jaar heeft De Banier een boekje gemaakt van verhalen over Zambia, die ik voor een kerkblad heb geschreven. Daarna was er een mevrouw van De Banier die vroeg of ik ook een boek voor kinderen wilde schrijven over Zambia. Zo is het begonnen.

Is het verhaal echt gebeurd?

Een beetje wel en een beetje niet. Toen ik het boek schreef, heb ik veel gedacht aan dingen die ik hier meemaak, maar in het verhaal is het allemaal net weer anders.

Hoe is het mogelijk om vanuit het buitenland een boek te schrijven dat in Nederland wordt uitgegeven?

Ja, dat is wel een beetje vreemd hè? Midden in het oerwoud kan ik toch internetten. Ik mail de verhalen zo naar Nederland. Daar maken ze er dan een boek van.

Wat vindt u zo leuk aan schrijven?

Het lijkt erg op een verhaal vertellen. Toen ik nog in Nederland juf was, deed ik dat altijd al graag.

Waar bent u als u schrijft?

Dan zit ik in mijn huisje. Aan een bureau met daarop een mooi Afrikaans kleedje. Ik kan zo uit het raam kijken en dan zie ik een Zambiaans hutje, heel lang gras, struiken en bomen.

Weten de mensen in Zambia dat u een boek schrijft?

Een paar mensen wel. Zij helpen

mij om dingen die in Zambia zo anders zijn dan in Nederland goed te begrijpen. Dan kan ik het jullie ook beter uitleggen.

Zou u nog meer boeken willen schrijven?

Ik heb nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven. En nu gebeurt het toch. Laten we eerst maar eens afwachten of jullie dit boek wel mooi vinden ...

Wat wilt u met het schrijven van dit boek bereiken?

Het zou mooi zijn als jullie genieten van het lezen en ondertussen leren hoe andere kinderen op deze wereld leven. En dat jullie zien hoe belangrijk het is om aan mensen én aan kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Dat mag ik in Zambia doen. En door dit boek ook een beetje in Nederland. Nog veel fijner is het als jullie gaan bidden voor het zendingswerk.

En stel je eens voor dat dit boekje jou helpt om de Heere te willen volgen ... Wat zou dat een zegen zijn!



Marjanne op schoolbezoek

Jannie Koetsier-Schokker

De belevenissen van Rianne & Joanne



De serie 'Rianne en Joanne' gaat over twee vriendinnen. Joanne woont op een boerderij en samen met haar hartsvriendin Rianne maakt zij van alles mee. In deze serie zijn de volgende delen verschenen:

Gebonden, Illustraties: Jaap Kramer
Vanaf 8 jaar, € 7,20
ISBN en AVI:

- Deel 1: Een nieuwe vriendin
- Deel 2: De blauwe ster
- Deel 3: Spannende tijden
- Deel 4: De bevrijding
- Deel 5: Huttendorp
- Deel 6: De beestenboel
- Deel 7: Het blinde meisje
- Deel 8: Marieke houdt moed
- Deel 9: Het ontsnapte kalfje
- Deel 10: Afscheid van Annet

- Deel 1: 978 90 336 28337 AVI 7
- Deel 2: 978 90 336 28344 AVI 7
- Deel 3: 978 90 336 28764 AVI 8
- Deel 4: 978 90 336 28771 AVI 8
- Deel 5: 978 90 336 29037 AVI 9
- Deel 6: 978 90 336 29044 AVI 9
- Deel 7: 978 90 336 29396 AVI 9
- Deel 8: 978 90 336 29389 AVI 9
- Deel 9: 978 90 336 07769 AVI 9
- Deel 10: 978 90 336 07776 AVI 9



SERIE PRUMMELTJE

VANAF 8 JAAR

A. Vogelaar-van Amersfoort

De belevenissen van Prummeltje



De bekende boeken over Prummeltje de voddenman zijn al vele malen herdrukt. De 10 delen zijn opnieuw uitgegeven. De teksten zijn aangepast aan hedendaags taalgebruik, zonder de nostalgie rondom Prummeltje aan te tasten. De boeken zijn voorzien van nieuwe, frisse illustraties van de hand van Marijke Duffhauss.

Gebonden
Vanaf 8 jaar, € 6,95
ISBN en AVI:

- Deel 1: 978 90 336 28429 AVI 7
- Deel 2: 978 90 336 28436 AVI 7
- Deel 3: 978 90 336 28443 AVI 7
- Deel 4: 978 90 336 28450 AVI 7
- Deel 5: 978 90 336 28467 AVI 7
- Deel 6: 978 90 336 28474 AVI 7
- Deel 7: 978 90 336 28481 AVI 6
- Deel 8: 978 90 336 28498 AVI 7
- Deel 9: 978 90 336 28504 AVI 7
- Deel 10: 978 90 336 28511 AVI 7





Jenne Brands
Viktor

Lise is blij, want morgen komt Viktor! Viktor is nu nog een jong hondje, maar later, als Viktor groot is, wordt hij blindengeleidehond. Lise mag Viktor elke dag uitlaten. Op een dag komt ze een man tegen. Hij wil van alles over Viktor weten. Maar als opa eraan komt, gaat de man er snel vandoor. Opa vertrouwt het niet. Wat is die man van plan?

Luisterboek € 12,50
ISBN 978 90 336 2912 9



Nu:
€ 8,95

A. Vogelaar-van Amersfoort

Avontuur in de duinen



Samen met haar ouders, broertjes en zusje gaat Hanneke een dagje naar de Drunense duinen. De kleine kinderen spelen heerlijk in het zand. Opeens ontdekken vader en moeder dat hun oudste dochter weg is! Met grote stappen holt vader het duin op ...

Wat zijn ze blij als Hanneke eindelijk weer bij hen is. Maar dan wacht er een spannende nacht.

Vanaf 8 jaar • AVI E4
88 pagina's • € 7,95
ISBN 978 90 336 0798 1

Geesje Vogelaar-van Mourik

Twée donkere ogen



Het is vakantie. Thom en Ernst spelen het liefst iedere dag soldaatje in het bos. Ook hun zusje Eva is een goede soldaat. Op een dag ontdekken ze een geheimzinnig huis, verscholen tussen de bomen. Wie weet, ligt er in het huis wel een schat!

Vanaf 8 jaar • AVI E4
106 pagina's • € 7,95
ISBN 978 90 336 0666 3

Vertel-cd: € 9,95
ISBN 978 90 336 0814 8
Combinatieprijs: € 14,90
ISBN 978 90 336 0815 5

Maaïke Verhoeks en José Kwakkel

Geheim Geweld



Tim zit in groep 5. Hij is een buitenbeentje. Maar niemand in de klas weet waarom. Menno vindt het zielig voor Tim. Daarom nodigt hij Tim uit voor zijn verjaardagsfeestje. Op de dag van het feestje is Tim niet op school. Zou Tim ziek zijn?

Menno en Mirthe ontdekken dat er heel wat anders aan de hand is. Waarom doet Tims moeder zo gemeen tegen Tim?

Vanaf 8 jaar • AVI E4
112 pagina's • € 9,90
ISBN 978 90 336 0804 9

Maria Honkoop

Kom op Citroentje!



Ken jij Citroentje al? Een meisje dat dol is op citroenen en op schaatsen? Ze wil dolgraag noren hebben waar je keihard mee kunt schaatsen. Maar er zijn twee problemen. Er is geen ijsbaan in de buurt en papa vindt schaatsen helemaal niets. Dan wordt er een skatewedstrijd georganiseerd en de hoofdprijs is ...? Precies, een paar prachtige schaatsen! Mag Citroentje meedoen met de wedstrijd en zal ze winnen op haar ouderwetse rolschaatsen?

Vanaf 8 jaar
AVI M5 Clib 5
110 pagina's • € 8,20
ISBN 978 90 336 2937 2

LEESBOEKEN

VANAF 8 JAAR



Vanaf 8 jaar • AVI 9
80 pagina's • € 7,20
ISBN 978 90 336 2906 8



Jannie Koetsier-Schokker

Spanning op de boerderij

In het voorjaar van 2001 wordt Nederland opgeschrikt door een uitbraak van de besmettelijke ziekte MKZ. Mirte woont met haar ouders en broers op een boerderij op de Veluwe. Het nieuws is voor hen een grote schok. Er breekt een spannende en onzekere tijd aan. Zijn hun dieren besmet?

Vanaf 7 jaar • AVI E4
88 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 2919 8



Suzanne Knegt

Concert voor opa

Heb jij een opa? Floortje wel. Hij heet opa Piano en het is de liefste opa van de hele wereld. Opa Piano woont ver weg. Het is wel een half uur rijden met de auto. Hij is oud en stoffig, maar als de kromme vingers van opa de toetsen aanraken, gebeurt er iets bijzonders. Er komt muziek uit. Vrolijke muziek, maar ook droevige muziek. Floortje vindt het altijd mooi. Ze wil later een beroemd pianist worden. Samen met opa bedenkt ze een plan.

Vanaf 8 jaar • AVI 6
76 pagina's • € 6,95
ISBN 978 90 336 1364 7



A. Vogelaar-van Amersfoort

Kerstfeest in een sneeuwhut

Vlak voor de kerstdagen nog even op bezoek bij opa en oma! Dat is in Canada wel wat anders dan in Nederland. Paul en Jessica gaan met mama op weg. Als ze weer naar huis gaan, worden ze overvallen door een zware sneeuwstorm. De auto glijdt van de weg en botst tegen een boom. Als de kinderen hulp willen halen, beleven ze een angstig avontuur.

Vanaf 8 jaar • AVI 7
49 pagina's • € 6,95
ISBN 978 90 336 2721 7



A. Vogelaar-van Amersfoort

Kerstfeest bij de indianen

Nog twee dagen en dan is het kerstfeest. Door een zware sneeuwstorm kan Brenda helaas niet van school naar huis. Ze is bang dat ze het feest zal missen en besluit om alleen naar huis terug te lopen. Onderweg gaat het steeds harder sneeuwen en Brenda verdwaalt. Gelukkig geeft een indiaanse vrouw haar onderdak. Hoe moet dat nu? denkt Brenda. Indianen vieren vast geen kerstfeest ...



SERIE MAARTEN GUNNINK

VANAF 9 JAAR

Door de oorlog veranderde er veel voor Maarten en zijn vrienden. Toch waren de meeste kinderen in Maartens tijd niet elke dag met de oorlog bezig. Ze gingen gewoon naar school en haalden samen kattenkwaad uit. In de Maarten Gunnink-serie lees je over de avonturen van Maarten en zijn vrienden.

De Maarten Gunnink-serie bestaat uit 10 delen. In deze populaire oorlogsserie vertelt de auteur, M. Kanis, over het dagelijkse leven in de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

Gebonden
Illustraties: Roelof Wijtsma
90 pagina's • € 6,95
ISBN en AVI:

- Deel 1: 978 90 336 28566 AVI 7
- Deel 2: 978 90 336 28573 AVI 7
- Deel 3: 978 90 336 28580 AVI 7
- Deel 4: 978 90 336 28597 AVI 7
- Deel 5: 978 90 336 28603 AVI 8
- Deel 6: 978 90 336 28801 AVI 7
- Deel 7: 978 90 336 28818 AVI 8
- Deel 8: 978 90 336 28825 AVI 8
- Deel 9: 978 90 336 28832 AVI 7
- Deel 10: 978 90 336 28849 AVI 8

M. Kanis

Maarten Gunnink



Spannende serie over de Tweede Wereldoorlog!



TEKKO SERIE

VANAF 10 JAAR



Nieuw!
Herziene
druk

LEESNIVEAU

	MS	M	ME	NE	PE
AVI	S	3	5	6	7
CLIB	S	5	5	6	6

Vanaf 8 jaar
Toegelend door Cilo Ls.m. KPC Groep

Gebonden
Illustraties: Jaap Kramer
Ca. 120 pagina's, € 7,50
ISBN deel 1: 978 90 336 29303
ISBN deel 2: 978 90 336 07929
ISBN deel 3: 978 90 336 08889

A. Vogelaar-van Amersfoort

Tekko komt terug

DEEL 3

Tekko woont in het oerwoud. Als hij hoort dat de boze tovenaars gestorven besluit Tekko om terug te gaan naar zijn geboortedorp. Wat verlangt hij ernaar om de mensen over de Heere Jezus te vertellen!

Als Tekko terugkomt, wordt hij hartelijk ontvangen, maar al gauw breken nieuwe moeilijkheden aan. Een van de mannen uit het dorp probeert Tekko te doden. Het wordt steeds gevaarlijker voor Tekko om in het dorp te blijven ...

Het lijkt er even op dat de boze geesten in het dorp te sterk zijn, maar gelukkig hebben zij niet het laatste woord!

A. VOGELAAR- VAN AMERSFOORT:

'Het gaat nu zeker wel allemaal goed met Tekko? Maar waarom gebeuren er dan allemaal van die vervelende dingen? Wie zit Tekko toch elke keer zo dwars? Als de Heere iemand stuurt om uit de Bijbel te vertellen, probeert de duivel dat altijd te verhinderen. Dat zie je overal. Het wordt zelfs heel gevaarlijk voor Tekko ... Maar gelukkig: de Heere is altijd de sterkste.'



Anne-Marje van Zijtveld, winnaar van de Wegwijs-voorleeswedstrijd 2010 leest voor uit Tekko en de witte man

DEEL 1

6^e
druk!

Tekko en de witte man



Tekko woont in het oerwoud. Zijn zusje is ziek, heel ziek.

Zelfs de oude, wijze man kan haar niet beter maken en ook de geesten willen haar niet genezen. Tekko is radeloos; wat moet hij doen?

DEEL 2

4^e
druk!

Tekko in het vreemde dorp



Tekko woont in het oerwoud. Hij heeft door het bezoek van een witte man de Heere leren kennen. Maar Wemale, de tovenaars, is vreselijk boos. Hij stookt de mannen uit het dorp op om Tekko met hun pijlen neer te schieten...



LIFELINER SERIE

VANAF 10 JAAR

DEEL 5



Adri Burghout

Lifeline 2 en de cocaïnebende

In korte tijd wordt het team van Lifeline 2 een paar keer opgeroepen voor een drugslachtoffer. Verpleegster Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. Dan wordt er aangebeld bij de Lifelinepost. Gemaskerde mannen dringen binnen en voor hij het weet, raakt Timo betrokken bij een gevaarlijk avontuur.

LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P
CLIB	S	3	4	5	6	7	P

Vanaf 10 jaar
Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

Gebonden
144 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 08254



DEEL 1
Lifeline 2 vliegt te hulp

DEEL 2
Lifeline 2 krijgt hulp

DEEL 3
Lifeline 2 en de gekaapte luchtballon

DEEL 4
Lifeline 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel



Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI 8
136 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 2862 7

Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI 9
136 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 2901 3

Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI E5, Clib 7
144 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 2935 8

Gebonden
Vanaf 10 jaar • AVI E5, Clib 7
144 pagina's • € 7,90
ISBN 978 90 336 0774 5



2^e
druk



de Banier
uitgeverij

De geheimzinnige werkplaats, door Adri Burghout.
Deel 3 van de Tim en Tor serie.

Nieuw



Nu ook verkrijgbaar: Deel 4
Een vreemde pyroomaan

TIM & TOR





Lisa & Summer



Nieuw



de Banier
uitgeverij

Spreekbeurt in het gips, door Suzanne Knecht. Illustraties: Kees van Scherpenzeel.
Deel 3 van de pony-serie Lisa en Summer.

SERIE DE AVONTUREN VAN TIM EN TOR

VANAF 10 JAAR



Adri Burghout

Een vreemde pyromaan

DEEL 4

Er is iets vreemds aan de hand in het dorp waar Edwin en Vera wonen: op verschillende plaatsen breekt zomaar brand uit.

Als de vakantie aanbreekt, gaan Edwin en Vera samen met hun vriend Peter een dagje varen. Nog voordat ze met hun boot de jachthaven uit zijn, ontdekken ze een nieuwe brand. De drie vrienden schakelen de politie in.

Het lijkt erop dat een pyromaan aan het werk is. De politie verdenkt Jacob, de broer van Peter, en neemt hem gevangen.

Peter, Edwin en Vera zijn ervan overtuigd dat de politie het bij het verkeerde eind heeft. Met hulp van de honden Tim en Tor laten ze Jacob ontsnappen. Maar wie is dan de echte dader? En waarom doet hij zo vreemd?

Gebonden

Illustraties: Adri Burghout

ca. 124 pagina's, € 7,90

Deel 4 verschijnt in oktober 2010

ISBN deel 1:978 90 336 2890 0 (AVI 7)

deel 2:978 90 336 2914 3 (AVI E5, Clib 6)

deel 3:978 90 336 0775 2 (M5, Clib 6)

deel 4:978 90 336 0923 7 (AVI E5, Clib 6)

DEEL 1

Het geheim van de vriendkeet



Vera en Edwin hebben grote plannen voor de zomervakantie. Samen met hun vriend Peter gaat de tweeling varen in de

Biesbosch. En natuurlijk gaan Tim en Tor, hun honden, ook mee. Als ze 's avonds bij een eiland aanmeren, blijken ze niet alleen te zijn ...

DEEL 2

Paniek in de bergen



Vera en Edwin gaan met hun ouders en hun vriend Peter op vakantie naar de bergen. Natuurlijk mogen de honden Tim en Tor ook mee.

Als ze terugkomen van een mooie wandeltocht, blijkt Betinne, het dochtertje van familie Van der Kruit, spoorloos. Een spannende zoekactie begint.

DEEL 3

De geheimzinnige werkplaats



Edwin gaat samen met zijn zus Vera naar boer Teunis om medicijnen voor een pony te brengen. Vol trots laat Teunis de twee-

ling zijn schuur zien, die hij verhuurd heeft als werkplaats. Edwin, Vera en hun honden doen binnen in de loods een vreemde ontdekking ...



ADRI BURGHOUT:

'Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Vera, Edwin en Peter. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun speurwerk lopen deze verhalen slecht af!'

Nieuw!

SERIE DE VALKENIER

VANAF 10 JAAR



Leendert van Wezel

Waar is de graaf?

DEEL 4

'Waar is De Graaf?' Dat is de vraag die Floris, Carlien en Sven bezighoudt. De oude man heeft op het alarmbelletje van Floris gedrukt en als ze gaan kijken bij zijn huis blijkt alles overhoop gehaald. De valkeniers willen de politie graag helpen bij de zoektocht naar hun vriend, maar de agenten behandelen hen als kleine kinderen. Daarom besluiten de valkeniers om zelf maar aan het werk te gaan ... Een nieuw avontuur in deze spannende serie!

Gebonden
Illustraties: Roelof Wijtsma
140 pagina's, € 8,90

ISBN :
deel 1: 978 90 336 28894 AVI 7
deel 2: 978 90 336 29259 AVI E 5, Clib 6
deel 3: 978 90 336 29471 AVI E 5, Clib 6
deel 4: 978 90 336 07875 AVI E 5, Clib 6

DEEL 1

Het raadsel van de valk



Floris en Carlien hebben een club: 'De valkeniers'. Storm, de torenvalk, is erelid van de club. Floris en Carlien maken hem tam en leren hem

allerlei kunstjes. Wanneer er bij Floris thuis wordt ingebroken, zijn er veel vragen. Hoe wist de dief de code van de kluis? En hoe kon hij weten dat er zoveel geld in huis was?

DEEL 2

De verdwenen valkenier



Floris en Carlien hebben net een spannend avontuur achter de rug. Bij het garagebedrijf van Floris' vader is ingebroken

en daarbij is een aanslag gepleegd op Storm, de tamme valk. Hun vriend Sven blijkt de dader te zijn. Maar dat is nog niet alles. Sven is spoorloos!

DEEL 3

Het geheim van de zwarte toren



Het raadsel van kasteel Gravensteijn blijft Sven, Carlien en Floris bezighouden. Waar zijn het harnas en de strijdbijl van de ridder gebleven? Een

zoektocht op internet brengt hen op het spoor! Maar als ze het harnas eindelijk gevonden hebben blijken de raadsels nog niet opgelost en begint het speurwerk pas echt ...

LEENDERT VAN WEZEL:

'Waarschuwing!
Nu de Valkeniers de schat van Gravensteijn op het spoor zijn, kunnen ze niet stoppen. In deel 4 komen de Valkeniers een heel stuk dichterbij de schat ...'

Spannend!!



SERIE VERVOLGDE KERK

VANAF 10 JAAR



Eeuwoud Koolmees

Niet te geloven!

Op de stoffige weg naar Tarin Kowt loopt eenzaam een meisje - Nadia, uit Kotwal. Dorstig is ze en moe. Maar ze wil per se naar de legerbasis. Ze móét het vertellen, voor er nog meer slachtoffers vallen! Want dat soldaat Sedra ernstig gewond is geraakt, is háár schuld. Net als de dood van haar moeder ... Háár schuld!

Het leek zo mooi, toen de soldaten naar het dorp kwamen. Ze zouden een school bouwen, een brug, en nog veel meer. Het leven zou weer beter worden, nadat de Taliban alles vernield hadden. Maar niet iedereen in het dorp was het daarmee eens. En neef Kamal liet het niet alleen bij woorden ...

Het – is – jouw – schuld ... Bij elke stap weerklinken de woorden in haar hoofd. Hoe kan ze die schuld kwijtraken? Zou het echt waar zijn dat de God van de christenen die vergeven wil? Zoiets is toch niet te geloven?

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
Ca 100 pagina's, € 9,90
ISBN 978 90 336 0919 0
Verschijnt: oktober 2010

LEESNIVEAU

AVI	S	3	4	5	6	7	P
CLIB	3	4	5	6	7	8	P
Vanaf 10 jaar							

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep



Jan van Reenen

Mijn vijand, mijn vriend

Op het veldje achter z'n huis trapt Soko een balletje met Osawe. Ze zijn aan elkaar gewaagd, de christenjongen en zijn moslimvriend. Als je voetbalt maakt het niet uit wat je gelooft. Toch?

Maar als de stemming in de stad gespannen wordt, is het uit met het spel. Osawe laat zich niet meer zien. Wat is er aan de hand?

Gebonden • Ca. 100 pagina's • € 9,90
ISBN 978 90 336 0805 6



EEUWOUDE KOOLMEES:

'Afghanistan ... een land dat vaak in het nieuws is. Onze eigen soldaten vchten er. Maar hoe is het leven er echt? En ... hoe gaat het in zo'n streng islamitisch land als je christen bent geworden? Daarover gaat mijn nieuwste boek, Niet te geloven! Een verhaal over geheime gelovigen in Afghanistan. Weet je dat in Afghanistan 80 % van alle kinderen niet eens kan lezen?'

Brillenfantasie

ARITHA VERMEULEN



'Ik wil niet!'

Boos schopt Liza tegen de tafelpoot. De blokkentoren van haar broertje Sjan wankelt. Hij legt er gauw zijn hand bovenop. 'Ik wil het niet', schreeuwt ze nog een keer. Kwaad loopt ze naar de voorkamer en ploft op de bank neer. 'Geen uilenbril, geen jampotglazen!'

'Nou, nou', zegt ma.

'Ik vind het balen!' roept Liza half huilend. Mama gaat ook op de bank zitten. 'Kom op meisje, er zijn veel ergere dingen, toch? 'U snapt het niet!' Stampvoetend loopt Liza de trap op.

'Isse boos?' vraagt Sjan met een hoog stemmetje. 'Liza stout?'

Even blijft Liza luisteren of ma iets terugzegt. Als het stil blijft, smijt ze de deur van haar kamer met een knal dicht. 'Nooit van mijn leven een bril', zegt ze.

Langzaam loopt ze naar de spiegel aan de muur. Met haar neus op het gladde oppervlak kijkt ze naar zichzelf. Lang zwart haar ziet ze en donkerbruine ogen. Naast haar neus een heel klein litteken van de waterpokken. Wat zal ik lelijk zijn met een bril. Misschien vinden ze me niet leuk meer op school: Esther, Peter en Frank. Misschien gaan ze me wel pesten. Ze vormt met haar vingers twee brillenglazen voor haar ogen. Zie je wel hoe stom dat staat?

Het eten smaakt niet. 'Die spinazie lijkt wel snot', zegt ze.

'Snot?' Ongerust kijkt Sjan naar zijn bord.

'Isse snot?'

Papa trekt zijn wenkbrauwen omhoog.

'Wat is er aan de hand met jou?'

'Liza moet volgens de schooldokter een bril', zegt ma.

'Vandaar die hoofdpijn, Liza', knikt pa. 'We hadden het kunnen weten!'

'Ik wil niet', zegt ze boos en ze klapt haar mond dicht. Wat doet haar buik zeer van al het gedoe.

'Ach meid', troost pa, 'ze hebben tegenwoordig mooie brillen in allerlei modieuze kleurtjes; roze ofzo.

'Roze?'

Liza veert overeind en slaat met haar vuist op de tafel. 'Ik wil geen bril en al helemaal geen roze! Ben ik een Barbie soms?'

'Je maakt een drama!' zegt pa streng. 'Ga zitten en doe normaal.'

'Ik wil geen bril.'

'Dat liedje kennen we nu wel', mompelt ma. Je geeft ons helemaal niet de gelegenheid om dingen uit te leggen. Onze opticiens in de stad heeft een erg leuke kinderafdeling met een podium. Je mag er zelf je bril uitzoeken en showen. Waarom doe je zo dwars? Het moet een feest zijn om een bril te mogen hebben. We zoeken de allermooiste uit.'

'Natuurlijk', zegt pa.

Liza haalt haar schouders op. Ik zal lelijk zijn, denkt ze opnieuw, en misschien gaan ze me wel pesten.

Langzaam steekt ze haar vork onder de spinazie en nog langzamer brengt ze

de hap naar haar mond.

'Ik wil geen bril, klaar uit!' zegt ze.

Pa haalt zijn schouders op. 'Liza', zegt hij, 'volgens mij heb jij er al eentje op je neus staan!'

'Huh?'

'Je hebt al een bril op. Een strenge, zwarte bril waarmee je zo donker mogelijk kijkt.

'U plaagt me?'

Pa glimlacht. 'Ik zou maar eens op zoek gaan naar een andere bril als ik jou was.

Iedereen heeft wel eens iets moeilijks; je hoeft het niet op ons af te reageren. Bekijk het eens door een andere bril ...'

'Ik wil geen bril ...' roept ze. 'U plaagt me, echt niet leuk hoor.'

Huilend rent ze naar boven.

De zon gaat onder en langzaam kleuren de muren oranje. Daarna donkerrood. Liza kijkt er naar met branderige ogen. Ik voel me zo alleen, denkt ze. Pa en ma zijn vast heel boos! Zelfs toen Sjan naar bed ging, keken ze niet om het hoekje. Ze rilt van narigheid en draait zich verdrietig op haar zij. Kan ik er wat aan doen dat ik bang ben? Esther is mijn vriendin, Frank de leukste jongen van groep acht en Peter een kanjer!



Maar ... als ze mij met een bril zien ...

Onrustig valt ze in slaap.

Hé, wat staat daar op de grond? Ze tuurt ingespannen naar het voorwerp. Vervelende prikogen, door jullie kan ik bijna niets zien.

'Jij bent nieuwsgierig!' zegt een stem.

'Een beetje wel', zegt ze.

'Kom dan kijken ...'

Vlug duwt Liza haar dekbed van zich af.

'Wie ben jij; ik zie je helemaal niet?'

De stem schatert het uit. 'Eigen schuld meisje, jij wilde toch geen bril? Nou, dan kan je mij ook niet zien. Kom op, hier staat een doos – maak hem open.'

Liza bibbert. Het is koud. Ze wrijft met haar handen over haar bovenarmen. Wat zou er in die doos zitten?

'Schiet een beetje op!' zegt hij.

Liza knielt neer en vouwt de flappen open.

'Allemaal brillen!' zegt ze verbaasd.

'Wat dacht je anders?' zegt de stem.

'Ik ben de opticien.'

'Ik zie je niet', knort Liza.

'Zet maar een bril op.'

'Oké.' Ze trekt iets omhoog.

'Wat een gekke zeg!'

'Dat is een duikbril!'

Mopperend zet ze het brilletje op.

Hè? Verrast kijkt ze om zich heen. Helder water borrelt om haar heen.

Wie trekt er aan haar arm? Dat is Frank, ook al met een duikbril op. Hij geeft haar een snorkel.



'Gaaf zie je eruit!' zegt hij, 'nu kan je de vissen tenminste goed zien. Kijk eens wat een kleuren! Die gele zijn mijn lievelingsvissen.'

Vol verbazing kijkt Liza om zich heen.

'Mooi!' gebaart ze met haar duim omhoog.

'Pak een andere bril', zegt de opticien.

Met iets meer enthousiasme rommelt ze in de doos. 'Een roze!' grinnikt ze. 'Daar gaat-ie dan.'

'O Liza ...' roept Esther, die opeens naast haar opduikt, 'Wat zie je er prachtig uit met die bril.'

Liza kijkt verbaasd om zich heen. 'Alles is geweldig Esther!' zegt ze. 'Ik wist niet dat de wereld er zo mooi uitzag met van die zachte tinten. Het lijkt wel alsof ik droom.'

De opticien schudt haar wakker: 'Volgende bril, Liza.'

Ilverig rommelt ze in de doos en voelt daar een heel raar montuur. 'Wat is dit voor een ding?'

Terwijl ze hem opzet, landt er een vliegtuig naast haar op de grond.

'Instappen mevrouw!' roept een bekende stem.

Liza springt overeind.

'Wauw, ik kom al. O Peter, jij bent het?'

Kordaat gaat ze naast haar klasgenoot in het vliegtuig zitten.

'Super!' zegt hij. 'Ik neem je mee de lucht

in en dan gaan we straks een salto maken, oké?'

'Met jouw durf ik alles!' zegt Liza.

'Echt een gave bril!' zegt Peter. 'Ik vind het leuk staan.'

Na een poosje landt het vliegtuig en is ze weer alleen met de doos.

'Pak er nog maar een', zegt de opticien, 'de laatste!'

'Al die brillen ...' zegt ze, 'eigenlijk heb ik er een hekel aan. Vooruit, nog eentje dan ...'

Ze zet hem op haar neus. Brrr, wat een zware is dit.

'Precies goed voor jou!' zegt de opticien met een gemeen lachje. 'Een donkere bril voor zwartkijkers.'

'Help!' roept Liza, 'ik wil hem niet.'

'Je moet!'

'Nee!' Grauwe duisternis omringt haar.

'Help!' roept ze nog een keer.

Opeens is er een arm om haar heen. 'Wakker worden meisje, je droomt!' zegt ma dicht bij haar oor.

'Mam', zegt Liza, 'ik kies toch maar voor de roze bril ...'

'Gekke meid, morgen praten we verder, ja?'

'Neemt u de doos met brillen mee?'

'Wat voor doos?' vraagt ma.

'O ... niks.'

'Welterusten dan maar.'

'Trusten ma.'

VANAF 10 JAAR



J.D. van Leeuwen

Nergens veilig



8-12 jaar • AVI 8
61 pagina's • € 7,50
ISBN 978 336 2566 4

Dit boek vertelt over de eerste martelaar van Holland, Jan de Bakker. Het is nog maar aan het begin van de Reformatie als Jan de Bakker tot bekeering komt. Dit brengt hem in grote problemen en al spoedig is hij nergens meer veilig. Ten slotte wordt hij veroordeeld tot de brandstapel als hij nog maar 26 jaar oud is. Jan de Bakker leerde de Heere meer gehoorzamen dan de mensen.



Jan van Reenen

Het water komt



Vanaf 10 jaar
89 pagina's • € 6,90
ISBN 978 90 336 1342 5

In de nacht van 1 februari 1953 bezwijken door zwaar noodweer veel zeedijken in ons land. In één nacht worden honderden mensen uit het leven weggerukt, terwijl anderen worden gered. Dit is een spannend, aangrijpend verhaal over een familie die op een wonderlijke manier de watersnoodramp overleeft.



In dit boek lees je het levensverhaal van Guido de Brès (1522-1567)

J. Kranendonk-Gijssen

De geheime brief voor de koning

Verschrikt blijft hij staan. Wat was dat? Een krakend geluid! Een soldaat misschien? Z'n hart bonst in z'n keel... Zo snel hij kan verbergt hij het geheime pakje weer onder z'n mantel. Zou het dan op het allerlaatste moment tóch nog mislukken? Met ingehouden adem tuurt hij in het donker. Maar het blijft stil. Voorzichtig sluipt hij verder ...

In de nacht van 2 november 1561 wordt er een verzegeld pakje over de muur van het kasteel in Doornik gegooid. Het is de Nederlandse Geloofsbelijdenis die Guido de Brès heeft opgesteld. Er zit ook een brief bij voor koning Filips II. Guido de Brès wil hem duidelijk maken dat de ketters helemaal geen verkeerde bedoelingen hebben. Ze willen juist God en de koning eren!

Gebonden
Vanaf 10 jaar
144 pagina's, € 9,90
ISBN 978 90 336 2935 8

LEESNIVEAU

AVI	5	3	4	6	2	P
CLIB	5	0	4	0	6	7

Vanaf 10 jaar
Toegelend door Cito i.s.m. KPC Groep



J. KRANENDONK - GIJSSSEN

'In 2011 is het 450 jaar geleden dat er's nachts een héél belangrijk pakketje over de muur van het kasteel in Doornik werd gegooid. Het was ... de Geloofsbelijdenis van Guido de Brès die je achter in je Bijbeltje vindt. Wat een spannende tocht was dat!'

OORLOGSBOEKEN VAN M. KANIS

VANAF 10 JAAR

SERIE DE STRIJD TUSSEN JODEN EN ARABIËREN



Naar Erets Jisraeel DEEL 1

Asjer, Sam en Leah gaan na de Tweede Wereldoorlog terug naar Israël. Daar raken ze al gauw betrokken bij de strijd om hun land.

Vanaf 10 jaar • 134 pagina's
€ 9,90 • ISBN 978 90 336 1350 0



Gemar Tow DEEL 2

De Joodse leider David Ben Goerion roept de nieuwe staat Israël uit. Soldaten uit Egypte, Transjordanië, Syrië en andere landen dringen Israël binnen.

Vanaf 10 jaar • 132 pagina's
€ 9,90 • ISBN 978 90 336 1351 7



Gewoerot DEEL 3

Het ziet er slecht uit voor Israël. Als buurlanden steeds dreigender taal uitslaan, slaat Israël van zich af. Asjer, Sam en Ilan vechten mee.

Vanaf 10 jaar • 146 pagina's
€ 9,90 • ISBN 978 90 336 1374 6



Jom Kippoer DEEL 4

In dit laatste deel in de serie over de strijd tussen Joden en Arabieren veroverft Israël in de zesdaagse oorlog de Sinai in de heuvels van Golan.

Vanaf 10 jaar • 166 pagina's
€ 9,90 • ISBN 978 90 336 1452 1

SERIE HELDEN VAN HET VERZET



Opsporing gezocht DEEL 1

Dominee Slomp is fel tegen Adolf Hitler. Als de oorlog uitbreekt zit hij al gauw in het verzet. Hij heet voortaan 'Frits de Zwerver'. Tot het voorjaar van '44 lukt het de gehate 'terrorist' uit handen van de Duitsers te blijven.

Vanaf 10 jaar • 144 pagina's
€ 11,90 • ISBN 978 90 336 2548 0



Een man van staal DEEL 2

Gerrit Jan van der Veen kan het niet verdragen dat de Duitsers de Joden als beesten behandelen. Hij moet zich verzetten. Allerlei overvallen pleegt hij. Ook een overval op de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland.

Vanaf 10 jaar • 152 pagina's
€ 11,90 • ISBN 978 90 336 2577 0



Schoten in het bos DEEL 3

Theo Dobbe begrijpt dat er vanaf het begin verzet moet worden gepleegd tegen de Duitse bezetter. Hij gaat aan de slag en rooft wapens en munitie uit een van de bunkers van de vestingstad Naarden.

Vanaf 10 jaar • 184 pagina's
€ 11,90 • ISBN 978 90 336 2637 1



Strijd zonder genade DEEL 4

In de Tweede Wereldoorlog hebben niet alleen mannen verzet gepleegd, maar ook vrouwen. Een van de bekendste is Hannie Schaft, een studente uit Haarlem. Hoe het met haar ging lees je in dit boek.

Vanaf 10 jaar • 184 pagina's
€ 11,90 • ISBN 978 90 336 2683 8



Vanaf 10 jaar • AVI 7
125 pagina's • € 6,90
ISBN 978 90 336 2872 6



Nellie Vermaat

Gebroken vogeltje

Willemijns moeder is ziek. Ze is vaak verdrietig. Soms ligt ze de hele dag op bed. Op school weet niemand dat Willemijn geen gewone moeder heeft. Stel je voor! Ze zouden haar plagen. Maar op een dag vragen haar vriendinnen waarom haar moeder overdag slaapt. Snel verzint Willemijn iets. Het wordt zo'n mooi verhaal, dat ze er bijna zelf in gaat geloven ...



Vanaf 10 jaar • AVI 6
116 pagina's • € 6,90
ISBN 978 90 336 2864 1



Aritha Vermeulen

Opa vermist

De opa van Kim loopt weg van huis. Hij is bang voor de spiegel en hij vergeet zelfs wie Kim is. Het lijkt net of hij iemand anders is geworden. Maar Kim wil niet vergeten wie opa is. Alle leuke dingen die ze met hem deed, wil ze onthouden. Als hij wegloopt, wil ze hem weer vinden, ook al is hij oud en doet hij raar. Kim gaat op zoek naar opa ...



Vanaf 10 jaar • AVI 9
151 pagina's • € 7,95
ISBN 978 90 336 2785 9



Nellie Vermaat

Hoe schrijf je talent?

Met de spellingswedstrijd verliest ze altijd. Zingen met het koor vindt ze heerlijk, maar de tekst kan ze niet goed volgen. En soms schrijft ze zomaar woorden in spiegelbeeld. Judith kan niet goed leren en voelt zichzelf heel dom. Tot ze op een bijzondere manier ontdekt dat ook zij talenten heeft!



Vanaf 10 jaar • AVI 9
140 pagina's • € 8,90
ISBN 978 90 336 1417 0



Jan van Reenen

De meester duikt onder

Iedereen is stil als meester De Vreede vertelt. Zijn spannende verhalen over de vaderlandse geschiedenis houden alle leerlingen in hun greep. Zeker nu ze zelf een oorlog meemaken. Maar het blijft niet bij een spannend verhaal. Op een dag komen de Duitsers de school binnen. De meester vlucht ...



Vanaf 10 jaar
152 pagina's • € 9,95
ISBN 978 90 336 2900 6



Janwillem Blijdorp

Verzin iets beters

Thijs en Eline moeten samen een werkstuk maken over dierproeven. Eline heeft een plan. Zij wil in een laboratorium kijken waar ze dierproeven doen. Als de twee, na een interessante rondleiding, weer buiten staan, horen ze een vreemd geluid. Het lijkt wel een aap. Maar het is toch verboden om proeven met apen te doen? Eline en Thijs vertrouwen het niet en gaan op onderzoek uit. Ze moeten wel uitkijken, want voor ze het weten, worden ze zelf proefkonijn ...

SERIE DE DRIE AVONTURIERS

JANWILLEM BLIJDORP

De herziene serie over de drie avonturiers is nu compleet!



Janwillem Blijdorp

De wraak van de bendeleider

Heer Schwabel, de ongrijpbare slavenhaler, ontsnapt uit zijn Oostenrijkse gevangenis en komt naar Nederland om wraak te nemen op de drie vrienden. Een wilde jacht door Nederland volgt, maar het lukt de jongens niet de schurk van zich af te schudden ...

Vanaf 10 jaar • 200 pagina's • € 9,90
ISBN 978 90 336 25404



Kampeerders in de knel DEEL 1

De drie avonturiers gaan een trektocht maken door Nederland. Onderweg ontmoeten een meisje dat van huis is weggevloden. Ze denken dat ze haar problemen zo kan oplossen, maar ze wordt het slachtoffer van smokkelaars.

Vanaf 10 jaar • AVI 9 • 148 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 1376 0



Wind in de zeilen DEEL 2

De vrienden Koos, Willem en Johan gaan op de fiets naar een zeilkamp in Friesland. De drie vrienden komen op het spoor van duistere lieden die het met milieuzaken niet zo nauw nemen.

Vanaf 10 jaar • AVI 10 • 134 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 1400 2



Terreur aan de Moezel DEEL 3

Koos, Willem en Johan gaan in de herfstvakantie naar Duitsland. Op het vakantiepark treffen ze een wonderlijk gezelschap in een vrolijk geschilderd busje aan. Ze zeggen dat ze muzikanten zijn maar ze gedragen zich vreemd.

Vanaf 10 jaar • AVI 9 • 189 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 1401 9



Kunstroof in Parijs DEEL 4

Koos, Willem en Johan gaan voor een paar dagen naar Parijs. Ze raken in gesprek met Fatima, een Egyptische, die met haar man in Parijs woont. Zij is bang dat haar man in gevaar verkeert. Hij werkt in het Louvre.

Vanaf 10 jaar • AVI 10 • 224 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 1423 1



De ongrijpbare slavenhaler DEEL 5

De drie vrienden Koos, Willem en Johan gaan op vakantie naar Oostenrijk. In Wenen logeren ze bij een oom en tante van Johan. Ze ontdekken al snel dat de buurman, Herr König, een echte bullebak is.

Vanaf 12 jaar • 208 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 2934 1



Duistere praktijken in Zuid-Afrika DEEL 6

Willem, Koos en Johan zien kans om het koude Nederlandse winterweer te verwisselen voor de Afrikaanse zon. Eenmaal in Zuid-Afrika beleven ze spannende avonturen.

Vanaf 12 jaar • ca. 200 pagina's • € 9,90 • ISBN 978 90 336 0791 2

ZOEKPLAAT





BOB EN ANNE LEZEN ALLES WAT
LOS EN VAST ZIT.

TOCH KUN JE NOG MEER MET
BOEKEN DOEN DAN ALLEEN
LEZEN...

KIJK MAAR EENS GOED NAAR
DEZE PLAAT.

HOEVEEL DINGEN KUN JE
VINDEN DIE VAN BOEKEN ZIJN
GEMAAKT?

EN ... HOEVEEL BANIERBOEKEN
TEL JE?

Nieuw!

MEIDENBOEKEN

VANAF 12 JAAR



Anja Bout - Monteau

Vriendschap, fase 2

Emma is een vlotte meid uit havo 3. Samen met haar hartsvriendin Merlijne en Stef en Nick vormt ze aan het begin van het jaar een gezellig vriendengroepje. Dan verhuist Merlijne vanwege haar vaders nieuwe werk naar Amerika. Emma probeert contact te houden, maar de eens zo hechte vriendschap verwatert snel. Het vertrek van Merlijne heeft nog een gevolg: het vriendengroepje valt als los zand uit elkaar. Alleen Nick blijft over. Is hij een echte vriend? De nieuwe situatie brengt Emma in een dip waar ze op haar eigen manier probeert uit te komen. Ze zoekt de oplossing in genieten en leuke dingen doen. Maar passen de dingen die ze doet wel echt bij haar? Emma ontdekt dat je bij een echte vriendschap jezelf moet durven zijn. Is zij klaar voor nieuwe vrienden?

Gebonden
Omslagontwerp: Bas Mazur
ca. 180 pagina's, € 11,90
ISBN 978 90 336 09459
Verschijnt: november 2010



Anja Bout - Monteau

De V van Veerle

Veerle zit in de derde klas van het praktijkonderwijs. Een van haar hobby's is naaien. Ze is vaak bij haar oma te vinden. Samen met haar maakt ze de leukste dingen. Veerle vindt het lastig om te accepteren dat ze niet zo goed is in leren als veel andere scholieren. Daarom vindt ze zichzelf een slome troela. Dat idee wordt nog versterkt door drie jongens die haar op een vervelende manier pesten. Maar als ze werkelijk zo stom is, waarom kijkt Brent dan steeds zo belangstellend naar haar?

Gebonden • Omslagontwerp: Bas Mazur
180 pagina's • € 11,90 • ISBN 978 90 336 0698 4



ANJA BOUT-MONTEAU:

*'Een superleuke vriendengroep die uiteenvalt.
Hoe ga je daarmee om?*

Emma raakt er behoorlijk door van slag. Ze klampt zich vast aan Nick, gaat meer geld uitgeven dan ze bezit, komt in contact met een stelletje macho's ... maar gelukkig ook met Sophie en Ruben.'

LEESBOEKEN

VANAF 12 JAAR



Nancy Hull

Woeste golven

Dover, Engeland 1940. De veertienjarige Alec Curtis wil niets liever dan naar zee. Sinds het neefje van Alec door zijn schuld is omgekomen, is hij op de vlucht. Voor zijn vader, voor het verleden en voor zichzelf. Hoe dichterbij de oorlog Engeland nadert, hoe meer Alec zich gedwongen voelt om iets te doen voor zijn kameraden in Frankrijk. Maar hoe zal de gevaarlijke tocht naar de overkant van het Kanaal aflopen?

Paperback • 252 pagina's • € 12,95
ISBN 978 90 336 0824 7

Nieuw!

Gyori Katalin

Avontuur op wolkeneiland



Ben is kwaad. De zomervakantie is net begonnen en hij wil met zijn vader en moeder op vakantie. Maar zij maken steeds ruzie en nu hebben ze ook nog een vreselijk plan bedacht. Hij moet van hen naar een zomerkamp ...

Gebonden • Vanaf 10 jaar • 264 pagina's
€ 12,90 • ISBN 978 90 336 2932 7

Aritha Vermeulen

De dikke meidenclub



Emily van Thijn heeft, samen met haar iets te dikke vriendin Marjolein, een club opgericht: 'De dikke meidenclub'. Alleen dikke meiden mogen lid worden. Het motto van de club is: samen staan we sterk.

Gebonden • Vanaf 12 jaar • 176 pagina's
€ 9,90 • ISBN: 978 90 336 2924 2



Nellie Vermaat

Niemand weet waarom

Molly wil later journalist worden of kinderboeken gaan schrijven. Haar eerste verhaal is al af. Het gaat over wat er is gebeurd, op school en thuis. Verdrietige dingen. Over de ruzies waar niemand iets van begreep. Over Theo, Molly's broer, die in elkaar werd geslagen. Over Machteld, die ze altijd saai vond. En over het plan voor het nieuwe Maaiveld, een Maaiveld zonder vechtpartijen.

Gebonden • Vanaf 12 jaar • 158 pagina's
€ 4,95 • ISBN 978 90 336 2810 8

Diana Pater

Zwerfkinderen

Als de oorlog uitbreekt, is Ferhat 13 jaar oud. Zijn vader en zijn broer Sali vechten tegen de Serviërs. Ferhat haat de Serviërs, want zij onderdrukken de Albanezen. En hij is ook Albanees ...

Op een dag komen de Serviërs naar zijn geboortedorp, Raçak. Ferhat en zijn zusje Nina vluchten het bos in. Maar daar kunnen ze niet blijven, als het winter wordt. Waar moeten ze heen? Een lange zwerftocht door het land van de vijand begint.

Gebonden • Vanaf 12 jaar • 232 pagina's
€ 11,95 • ISBN 978 90 336 2891 7



Welke titel hoort bij welk plaatje?

Bob en Anne hebben met een fotocamera allemaal boekomslagen gefotografeerd.

Maar... ze hebben steeds maar een klein stukje van het omslag op de foto gezet.

WAT MOET JE DOEN:

Weet jij welke titel bij welk plaatje hoort?
Het nummer bij het plaatje is de letter van de titel.
Schrijf de juiste letter bij het plaatje.
Als je het goed doet, ontstaat er een zin.

Stuur de oplossing voor 1 januari 2011 naar:
Uitgeverij De Banier, postbus 308, 7300 AH Apeldoorn. Vermeld ook je naam, leeftijd en (e-mail)adres.
De drie prijswinnaars krijgen het spel Scrabble toegestuurd.

